

## Verslag Lourdesreis dag 2 – zondag 26 april 2026

Gelukkig hadden de meeste mensen lekker geslapen en vertrokken we na het ontbijt om 09:30 uur voor de rondgang over het Heiligdom. We hadden onze sjaals om die we in de bus hadden gekregen van het Bisdom van Utrecht. De groep was in tweeën gesplitst. Groep 1 ging met Corine mee en groep 2 met Ruud. Met name de mensen die voor het eerst meegingen keken hun ogen uit en slokte de informatie op. Bij groep 2 vertelde Anneke van Rijswijk nog over haar vrijwilligerswerk in Lourdes gedurende 20 jaren. Een indrukwekkend verhaal waar we met z'n allen even stil van werden. Door alle informatie waren we net op het nippertje terug in ons hotel waren voor de lunch.



Na de lunch vertrokken we om 14:00 uur naar het Bernadettmuseum, maar dat plan hadden meer groepen. Er stond een ontzettend lange wachtrij voor het Bernadettmuseum en besloot het bestuur om het programma te wijzigen. We zijn naar de ondergrondse kerk de Pius X geweest. Prachtig met alle glazen kunstwerken en indrukwekkend hoe groot deze kerk is. Er kunnen 25.000 mensen in!

Daarna was er nog een beetje tijd over voor een kop koffie of een bezoekje aan de grot. Om 16:00 uur begon de eucharistieviering met de opening van de bedevaart in de Bernadettekerk. We zaten daar met zo'n 1.300 pelgrims vanuit Nederland. Helaas was Aartsbischop Eijk nog niet aanwezig maar het was een geweldige viering. Mooi met al die vaandels van de verschillende parochies. De viering duurde bijna 2 uur maar dat had je niet in de gaten.



Het was vandaag lekker weer en was er een groep pelgrims die nog even naar de lichtprocessie gingen kijken. Altijd weer bijzonder...  
Maar er waren ook nog enkele dames die een aardig potje rummikub speelden. Het was weer een mooie dag, iedereen heeft genoten en gaan we ons opmaken voor dag 3.

